

HOÀI NIỆM QUÊ HƯƠNG TRONG THƠ NGUYỄN BÌNH

ĐOÀN ĐỨC PHƯƠNG

Đại học KH Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Quê hương là điểm tựa tinh thần của người Việt Nam, sống muốn sống ở quê hương, chết ở quê hương. Đại danh y Tuệ Tĩnh trước khi mất ở Trung Hoa xa xôi không dặn các công lao mình mà cho người khác lên bia một dòng chữ: *Ngày sau có ai sang thì xác tôi về*. Đối với người Việt Nam, hình ảnh quê hương trước hết gắn với hình ảnh của nàc, xóm thôn, bởi đây là môi trường sinh sống của đa số cư dân người Việt từ bao đời, đây là cái nôi sinh ra những kẻ chợ, những phường phố, những thị thành. Trong xã hội Nam đương thời đang phôi thai nền văn minh cơ khí, khi người ta càng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với những gì gọi là "hiện đại" thì tâm lý khao khát những gì là nguyên sơ, sáng của làng mạc quê hương cổ xưa càng tăng lên. Các nhà thơ mới đã hoà vào dòng tâm hồn ấy của đồng bào mình, hơn nữa đối với họ, trở về làng quê cũng là trở về với nguồn, với dân tộc. Đặc biệt, trong phong trào Thơ mới có hẳn một dòng chảy của thơ về quê, tình quê với những tên tuổi vang bóng một thời: Nguyễn Bình, Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ, Bàng Bá Lân... Có điều, dù rất yêu mến các làng quê đất Việt, dù ngòi bút thi nhân rất tài giỏi đã dựng được những hình ảnh sinh động, cả Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ và Bàng Bá Lân mới chỉ tả được cảnh quê. Không chỉ tả cảnh quê mà còn gợi được một cách sâu sắc, thấm thía hồn quê, cái "chân quê" - đó là đóng góp độc đáo của Nguyễn Bình trong phong trào Thơ mới.

Đối với nhiều người, ý niệm về quê hương, về nhà quê ngày xưa phải là một ý niệm đẹp, đáng ghi nhớ, một nông thôn trong cảnh điển viên lý tưởng đáng ước mơ. Người ta hận không phải vì nó giống thực mà vì nó giống như mơ ước, mơ ước của nhiều người suốt nhiều thời. Thơ quê hương của Nguyễn Bình không hiện thực mà lãng mạn, Nguyễn Bình ít miêu tả những số phận cay đắng, những cảnh đời lam lũ, mà hình ảnh làng quê trong thơ thường tươi sáng, thơ mộng:

*Sáng giăng chia nửa vườn chè
Một gian nhà nhỏ đi về có nhau*

(Thời trước)

Thả chăng Nguyễn Bình muốn thi vị hoá cuộc sống, hay ông muốn tìm đến hình ảnh đẹp của làng quê Việt Nam? Có lẽ cả hai điều ấy đều đúng. Hồn Nguyễn Bình nhập với quê, mà thi sĩ vốn nhiều mộng tưởng nên cảnh quê của Nguyễn Bình phần mộng tưởng hơn phần thực, hay đây là cái phần mộng của hồn phổ vào cảnh thực của đời? Trong thơ ông, hình ảnh làng quê thường được xây dựng từ kỷ niệm, từ cái ngày xưa với những gì gần gũi, gợi cảm nhất còn lại trong tâm linh: thôn Đoài, thôn Đông, hàng cau, giàn trâu... và nhớ từ đâu, một gian nhà nhỏ, một con đường xa xôi đầy cát bụi, gió sương... Những cảnh ở mọi miền quê, mọi thời, chúng tạo nên những nét riêng của làng mạc nước mình, gợi tới những gì xa xưa, bền vững mà tâm hồn người Việt Nam nào cũng từng cảm

nhận, từng ghi nhớ. Đặc biệt, Nguyễn Bính có tài dựng lên cái hồn của Việt Nam nghiệp, một chất thơ đồng nội chân thực, hồn hậu:

*Trưa hè một buổi nắng to
Gió tây nổi cánh đồng ngô rào rào
(Trưa hè)*

*Nhà tôi có một vườn dâu
Có giùm đồ ván, có ao cấy cần
Hoa đồ ván nở mùa xuân
Lúa dâu tháng tháng, lúa cần năm năm.
(Nhà tôi)*

Viết về cảnh quê qua các mùa trong năm, Nguyễn Bính không nói tới mùa đông, có mùa đông tàn tạ quá, không hợp với tâm hồn luôn yêu đời, yêu cảnh sắc thôn quê của mình. Nguyễn Bính có viết về mùa thu (*Thu rơi từng cánh, Cây bàng cuối thu, Bất gặp mùa thu*), về mùa hè (*Trưa hè*), về cảnh cuối xuân sang hạ (*Cuối tháng Ba*), nhưng có lẽ gợi cảm nhất, đẹp dễ nhất, đầy sức sống nhất của cảnh quê trong thơ Nguyễn Bính là hàng loạt bài về mùa xuân: *Thơ xuân, Xuân về, Mùa xuân, Mùa xuân xanh, Vườn xuân...* Mùa xuân đã làng mạc bừng lên bao sắc màu tươi thắm, mọi vật nảy nở, sinh sôi, người người như trẻ lại.

*Đã thấy xuân về với gió đông
Vội trên màu má gái chưa chồng
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong.
(Xuân về)*

Làng quê trong thơ Nguyễn Bính là làng quê của tình người, của những nghĩa tình nặng, thấm thiết. Hoài Thanh từng so sánh Nguyễn Bính với Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ, Lê Bá Lân và nhấn mạnh: *Đông quê xứ Bắc đã gây cảm hứng cho nhiều nhà thơ. Nhưng mỗi thơ xúc cảm một cách riêng. Nguyễn Bính như quê hơn cả nên chỉ ưa sống trong tình quê ít để ý đến cảnh quê* [1]. Nói như vậy không có nghĩa là Nguyễn Bính không giỏi miêu tả cảnh vật; thực ra Nguyễn Bính có miêu tả những bức tranh quê cũng là dựng khung cảnh không khí mà gợi tình người: *Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay - Hoa xoan lớp lớp rụng đầy*, người thiếu nữ mong mùa xuân về với những đêm hò hẹn để rồi lại nuốt tiếc, ngậm ngùi khi hò hẹn không thành, tình yêu không tới: *Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay - Hoa xoan đã dưới chân giày* (*Mùa xuân*). Nguyễn Bính tả cảnh chia ly ở một sân ga nhưng cái tình hồn quê vẫn phảng phất đâu đó (*Những bóng người trên sân ga*); nhà thơ viết về một tru huyện, cảnh vật trong bài thơ có vẻ "huyện lỵ" lắm, nhưng đằng sau đó là cái tình quê ngọt ngào mà thiết tha (*Học trò trường huyện*); người thơ ấy mượn những cái *ngập, tràn, đã* nói cái trống vắng trong tâm hồn, cái lạnh của đời, của trời, của lòng người khi đã xa rồi bóng người mình nhớ thương:

*Giếng khơi mưa ngập nước tràn
Ba gian dấy cả ba gian nắng chiếu
(Qua nhà)*

Trong phong trào Thơ mới, có lẽ chỉ Nguyễn Bính, với hồn quê đậm đà của mình, khắc họa được thật sinh động những nét văn hoá làng quê [2]. Đọc thơ Nguyễn Bính, người

ng lại những ngày Tết cổ truyền, những ngày hội xuân, những ngày hội làng, những
t chèo, những buổi lễ chùa, những nét tín ngưỡng tôn giáo và phong tục tập quán, lớp
y đồ, những trò vui dân dã, cách ăn mặc và nếp sống xa xưa, giấc mơ quan trạng... Bài
của mẹ tôi đã gợi được hương vị ngày Tết, những tập tục đã có truyền thống lâu đời,
cảnh gia đình đầm ấm - tất cả được tạo dựng bởi bàn tay tần tảo của người Mẹ hiền.
ngày áp Tết phải lo toan sao cho chu đáo *Sân gạch tường hoa người quét lại - Vẽ cây
trồng cây nêu... Trữ gạo nếp thơm mo gói bó - Dọn nhà, dọn cửa, rửa ban thờ...* Rồi
i sáng được hồi hộp chờ đợi nhất cũng đến:

*Sáng nay mống một sớm tinh sương
Mẹ tôi cấm chúng tôi ra đường
Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi
Rửa mặt hoa mùi nước dọm hương*

t đến cùng với những ngày hội xuân, khung cảnh làng quê hiện ra đẹp như tranh lụa,
ng như giấc chiêm bao:

*Tháng giêng vừa Tết đầu xuân
Xanh um lá mạ, trắng ngần hoa cam
Mưa xuân rắc bụi quanh làng
Bà già sắm sửa hành trang đi chùa
Ông già vào núi để thơ
Trai tơ đình đám, gái tơ hội hè.*

(Tỳ bà truyện)

u ở Linh Bắc xưa, mùa xuân là hội quan họ thì ở các làng quê Bắc Bộ, mùa xuân là
ội cù: những đêm hát chèo *Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm (Mùa xuân)*, của những
Ăn gỏi cá, Đánh cờ người (Anh về quê cũ)... Mùa xuân qua đi, lại cuộc sống thường
hi biế bao vất vả nhọc nhằn, nhưng rồi lòng người lại xốn xang với *Hội làng mở giũ
u (Đám cuối cùng)*... Có điều Nguyễn Bính không chỉ tài hoa khi dựng cảnh những
ội qu: mà ông còn rất am hiểu và khéo léo khi đặc tả những nét văn hoá làng quê qua
i mạ, qua những nét dáng bề ngoài của người quê. Đây là hình ảnh một chú bé mà
a có hể bắt gặp đâu đó trên đường thôn *Tuổi thơ tóc để gáo dừa - Tuổi thơ mẹ bắt đeo
n ong (Tiền và lá)*; đây là trang phục của cô gái trong ngày đi lấy chồng: *Này áo đồng
uần lnh tía - Này gương, này lược, này hoa tai (Lòng mẹ)*; và đây là hình ảnh của
người đi lễ chùa:

*Trên đường cát mịn một đôi cô
Yếm đỏ khăn thâm trẩy hội chùa
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc
Tay lán tràng hạt miệng nam mô*

(Xuân về)

Di sao cái hồn quê, cái "chân quê" thấm sâu nhất, hiện hình rõ nhất không phải ở
h quê ở những nét văn hóa làng quê, mà ở những người quê. Trong thơ Nguyễn Bính,
n quê là cái gì đó bất biến trong không gian và thời gian, do đó ngay hình ảnh những
ời quê đương thời như cũng mang nét điển hình, tiêu biểu cho người quê ở mọi thời.
Nguyễn Bính làm rung động tới những gì cổ xưa, mến thương nhất của tâm linh người

Việt là vì thế. Thời thơ ấu đã qua nhưng ai có thể quên những trò chơi thơ ngây, hồn của những chú bé, cô bé làng quê: *Còn nhớ năm xưa đuổi bướm vàng - Mãi vui quên nắng chang chang (Sóng lại); Có hai em bé học trò - xem con kiến gió đi dò lá tre (và lá)...* Nguyễn Bính dành khá nhiều bài thơ để viết về những bà mẹ, có lẽ vì ở thời chẳng thế, hình bóng người mẹ cũng là hình bóng quê hương. Trong phong trào Thơ cũng có những bài thơ cảm động về mẹ: *Chiếc rổ may* của Tế Hanh, *Nắng mới* của Trọng Lư, *Đường về quê mẹ* của Đoàn Văn Cừ... nhưng trong thơ Nguyễn Bính, hình người mẹ quê nghèo hiện lên thật giản dị, chân thực và gây xúc động nhiều hơn. Đây những bà mẹ nông thôn Việt Nam nhân hậu và đảm đang, nhận hết về mình những khổ nhọc, lo toan, hết lòng vì chồng con, vì những người thân yêu: *Tết đến mẹ tôi vất vả - Mẹ tôi lo liệu đủ trăm chiều (Tết của mẹ tôi)*. Mẹ sắm sửa cho con đi lấy chồng, có gượng mà vui, chỉ khi tiễn con qua cửa buồng, mẹ mới khóc, sầu thảm và xót thương *a! đêm nay mình mẹ khóc - Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi (Lòng mẹ)*. Đưa tiễn con trấn ải xa. Mẹ đứng như một dấu hỏi im lặng giữa sân ga: *Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng Lưng còng đổ bóng xuống sân ga (Những bóng người trên sân ga)*. Và bằng khoảng xót biết bao trước hình ảnh người mẹ lạnh lẽo cô đơn trong mùa thu thiếu vắng bóng những đứa con yêu:

*Xóm Tây bà lão lưng còng
Có hai con gái lấy chồng cả hai
Gió thu thổi ngẩn than dài
Bà đem áo rét phơi ngoài cửa thửa*

(Không đề)

Những cô gái quê, người đã lấy chồng, người đang thời thiếu nữ, người mới dậy thì lẽ được ngòi bút Nguyễn Bính khắc họa nhiều hơn cả trong số những người "chân quê" thế chẳng, cũng như các bà mẹ, họ là hình ảnh của quê hương, nhưng là quê hương tu đẹp để giống như mộng tưởng của người thi sĩ đồng quê? Đây là cái tâm lý e lệ, ngại của những cô gái đương thì chốn quê lần đầu làm duyên làm dáng: *Nhớ thuở hội xuân trông chèo - Xin mình giấy đỏ đánh môi son (Trở về quê cũ)*. Lại có cô gái theo bà đi hát chèo ở làng bên, lần đầu đeo đôi khuyên bạc, đây cũng là nguyên cớ của biết bao sự sướng và thẹn thùng:

*Nàng đẹp mà nàng lại có duyên
Trai thôn thâm liếc, liếc thâm khen
Thấy họ nhìn mình, nàng quá thẹn
Níu bà về... để tháo đôi khuyên*

(đôi khuyên bạc)

Nguyễn Bính yêu mến những người quê bao nhiêu thì thi nhân càng lo âu bấy nhiêu sự phôi pha của quê hương. *Bài thơ Chân quê* đâu chỉ là sự khổ tâm, ghen bóng ghen gió một anh trai làng trước sự thay đổi của người mình yêu mà còn là một nhãn quan nhìn trông rộng, bởi lẽ bắt đầu từ sự thay đổi về trang phục *Khăn nhung quần lĩnh... áo cò bấm thế chỗ cho váy lụa sồi... dây lưng dũi... áo tứ thân... khăn mỏ quạ* rồi sẽ kéo theo sự thay đổi về nếp nghĩ nếp cảm. Nếu những thi phẩm của Anh Thơ, Đoàn Văn Cừ, Bằng L là những bức tranh quê, những bài thôn ca với nghệ thuật tinh mang tính không gian,

Nguyễn Bính là nghệ thuật động mang đậm tính thời gian, đây là thơ về sự thay đổi của cái như không thay đổi [3];

*Nói ra sợ mất lòng em
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
...Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.*

Nguyễn Bính tha thiết yêu quê hương nhưng cũng là người tha hương rất nhiều năm trong suốt 20 năm lưu lạc từ Bắc vào Nam, thơ là người bạn đồng hành, là tiểu sử tâm trạng và thơ. Nếu sưu tập các địa danh ghi ở cuối các bài thơ, có thể hình dung được hành của Nguyễn Bính: Sài Gòn 1937, Phú Thọ 1938, Thái Nguyên 1938, Kép 1940, Bắc 1940, Lạng Sơn 1940, Vinh 1940, Thường Tín 1941, Huế 1941, Thanh hóa 1942, Ninh 1943, Sài Gòn 1943, xóm Dừa - Thanh Đa 1944,... Nguyễn Bính là một thi sĩ hay nói ra đi. Nếu chia ly xa cách là tâm trạng phổ biến của thơ trữ tình trước cách mạng thì sự ra đi là điều lặp lại thường xuyên trong thơ tha hương của Nguyễn Bính: *Nửa đêm tiếng còi tàu - Ngày mai ta lại bắt đầu ra đi (Lại đi)*, "Sóng là sóng để mà đi - Con tàu lâu, chuyến xe nhân tình" (**Đêm Phúc Am**)... Trên những nẻo đường ấy, Nguyễn Bính tự mình bằng nhiều cách: *phân khách, khách du, khách thơ, lữ thứ, lữ khách, lữ hành, kiếp hổ, số sinh ly*... Thích đi là một phần, nhưng cái chính là cuộc đời đã xô đẩy nhà thơ vào đường lưu lạc. Sớm tiếp xúc với cuộc sống đô thị phồn hoa nhưng cũng rất lạnh khác nghiệt, rồi qua những ấm lạnh tình đời, tình người nơi phương trời xa lạ, nhà thơ rõ bản thân mình không hòa nhập nổi với nó nên xót xa, ân hận, tiếc nhớ không nguôi một quê hương thanh bình, tuyệt vời ân nghĩa. Trong ý nghĩa ấy, thơ tha hương của Nguyễn Bính không chỉ là những buồn thương của một con người xa xứ, nó còn là khát vọng yêu, hạnh phúc yêu quê hương nông nài:

*Con dò thì nhớ sóng xa
Con người thì nhớ quê nhà bao nhiêu.*

(Trái bao nhiêu núi sóng rồi)

Khát vọng quê cảm hứng chính của Nguyễn Bính là hoài niệm quê hương. Giữa những kẻ tha hương, Nguyễn Bính đem lời quê ra kể, người ta lắng nghe không phải vì nó giống như thật đó là những kỷ niệm thiêng liêng về quê hương còn giữ lại trong tâm linh con người - hương li vẻ đẹp bất biến trong hoài niệm của người xa quê. Có lẽ vì thế mà thơ tha hương của Nguyễn Bính mang tính tượng trưng ước lệ rất cao:

*Mưa nhè nhẹ, nắng thanh thanh
Nên thơ, ôi cả xứ mình nên thơ!
Hội xuân gió loạn đuôi cờ
Làng xa vào đám nhật thừa trống chèo.*

(Xuân về nhớ quê hương)

Hương Nguyễn Bính không có ý định dựng cảnh quê, nhà thơ chỉ cốt đánh thức những âm thanh quê hương. Đây là tiếng hát tình quê cất lên theo một khía cạnh mới mang tính thời buổi giao thời, khi xã hội Việt Nam đang chuyển dần theo con đường tư bản chủ nghĩa đô thị mới xuất hiện, kéo người ta ra khỏi tổ ấm gia đình, quê hương, lang thang bôn ba khắp những phương trời xa. Cũng vì phải lang thang khắp nơi, có lần lộn nếm trải

trên đường đời Nguyễn Bính mới tự rút ra những kinh nghiệm sống cho mình, do đó chỉ lý suy tư trong thơ tha hương đậm đặc hơn so với những mảng thơ khác, tạo cho Nguyễn Bính một dáng vẻ mới, sâu sắc hơn. Nhiều câu rất cô đọng còn đứng lại với thời như những chân lý đáng để chiêm nghiệm:

*Tay trắng bạn bè đều tránh mặt
Sa cơ thân thích cũng coi thường*

(Xuân vẫn tha hương)

*Biển tiến ôi biển bao la
Mình không bán được vẫn là tay không*

(Anh về quê cũ)

Có thể nói, tình quê của Nguyễn Bính không nhạt dần theo những năm tháng tha hương trái lại càng đậm đà hơn. Chính là trong sự cọ sát với môi trường hiện đại, Nguyễn Bính đưa được vào thơ không chỉ tâm sự của mình mà còn tâm sự của thời đại trong xã hội thời - một xã hội với bao kiếp người trôi dạt, bao buồn thương bế tắc, bao khát khao phước, bao tình yêu tha thiết với xứ sở quê hương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hoài Thanh, Hoài Chân . *Thi nhân Việt Nam*. NXB Văn học 1988, trang 175.
2. Hà Minh đức . *Nguyễn Bính-Thi sĩ của đồng quê*, NXB Giáo dục 1995, trang 19.
3. Đỗ Lai Thúy . *Nguyễn Bính Thi sĩ của yêu thương*, NXB Hội nhà văn 1992, trang 121.

VNU. JOURNAL OF SCIENCE, Soc. Sci. t. XII, n°1, 1996

NGUYEN BINH RECOLLECTION FOR NATIVE LAND

DOAN DUC PHUONG

College of Social Sciences & Humanities - VNU

During the romantic poetry movement in the 1930 - 1945, Nguyen Binh was known as the most representative poet of the pastoral verses current. Not the same as contemporaries such as: Bang Ba Lan, Doan Van Cu, Vu Dinh Lien, Anh Tho who were describing, Nguyen Binh gave rise to the soul of the country. The soul penetrated deeply the natural settings and the native villages by an outstanding manifestation on aspects of rural culture. Even if living in foreign lands, Nguyen Binh's style still kept native sentiment in its. According to Hoai Thanh's sound observation: "To Nguyen Binh's style soul of the country is intimate."