

# LỢI DỤNG MÂU THUẦN GIỮA CÁC THẾ LỰC ĐẾ QUỐC - MỘT THÀNH CÔNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ TỒNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM

ĐỖ QUANG HUNG

Vấn đề Đông Dương từ 1940 phụ thuộc không ít vào động thái cục diện chiến trường châu đặc biệt mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, cũng như mối quan hệ giữa Pháp và Mỹ.

Năm sau, tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt (F. Roosevelt), cho rằng, gần một thế kỷ thống trị của người Pháp ở Đông Dương đã làm cho xứ này càng tồi tệ hơn so với trước khi người Pháp tới. Chủ tịch Roosevelt không những không muốn giúp đỡ đế quốc Pháp giành lại quyền kiểm soát vùng thuộc địa Việt Nam mà còn thúc dục những người lãnh đạo Đồng minh cùng với Hoa Kỳ thiết lập sự ủy trị quân sự thay thế cho chế độ Pháp ở Đông Dương.

Tuy thế, không phải là "tình cảm chống chủ nghĩa thực dân" mà chính là chính sách sức mạnh buộc Mỹ phải dính líu tới vấn đề Đông Dương. Trước 1939, mặc dù bọn quân phiệt Nhật đã chiếm Mân Châu và đã có những hành động phối hợp với nước Đức quốc xã, nhưng Roosevelt chưa từ bỏ chính sách "không khiêu khích" Nhật Bản của Oasinherton.

Ngày 20-6-1940, phát xít Đức thịnh hành tấn công nước Pháp và tiến thẳng vào Paris. Ít ngày sau chính phủ Vichy thân phát xít đã ký hiệp ước đầu hàng với Hitler. Tinh thần hận thù của chủ nghĩa quân phiệt Nhật càng được kích thích. Ngày 22-9-1940, từ Quảng Tây (Trung Quốc), quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, hải quân Nhật cũng đổ bộ lên Đồ Sơn và đánh bọc sau lưng Hải Phòng. Quân Nhật chống cự yếu ớt và đầu hàng nhanh chóng. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương mà bọn Phát Xã ký một cách nhục nhã với Nhật là thắng lợi lớn đầu tiên của những kẻ theo thuyết "Đại Á".

Chi sau cái kết cục bi thảm của trận Trân Châu Cảng ngày 7-12-1941, Hoa Kỳ mới tính đến nới lỏng chính sách cứng rắn.

Theo kế hoạch trung lập hóa Đông Dương, tại Hội nghị Tehrān tháng 11-1943, Tổng thống Roosevelt đã cố gắng thu hút sự ủng hộ của Stalin và Sôcsin, cương quyết vạch rõ đường lối là "mình không nên giúp Pháp nắm lại quyền kiểm soát xứ Đông Dương"<sup>(1)</sup>

Nhật tràn vào Đông Dương. Quốc Dân Đảng Trung Hoa với vã mờ mặt trận Tây Nam: hàng vạn quân phải kéo xuống Vân Nam, bố phòng dọc biên giới Việt - Lào, ngăn không cho quân đội nhập vào hậu phương lớn nhất của mình. Ý đồ thâm hiểm Hoa quân nhập Việt của Tưởng Giới Thạch thành chính khi ấy.

thực hiện từng bước mưu đồ đó, Tưởng dùng bọn tay sai trong số người Việt vong bần ở Quốc như Trương Bộ Công, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh làm bung xung cho Hoa hập Việt sấp tới. Ngoài việc tố về cho những tổ chức chính trị của bọn tay sai, Tưởng còn cho Bộ Công lập ra đội tình báo gọi là *Chính biến đội* khoảng 200 người bên cạnh "Việt nam dân i phóng ủy viên đội" (Quảng Tây), thu dụng lực lượng 600 Phục quốc quân vốn đã theo Nhật iến đánh Lạng Sơn, đưa chúng tới Liễu Châu huấn luyện.

Vân Nam, Tưởng cho Vũ Hồng Khanh đưa hơn 70 Việt Quốc đi học quân sự và hơn 30 tên ào làm diệp báo cho quân đội của Lư Hán đóng ở Mông Tự, lập các trạm tình báo dọc biên iệt Nam như Văn Sơn, Mã Quan, Hán Khầu, Đông Hưng. Công tác tình báo lúc đó không chỉ i những hoạt động quân sự của Nhật mà còn theo dõi cả hoạt động của Việt Minh, cộng sản...

hung & các tỉnh Nam Trung Quốc không chỉ có mặt những cơ sở của các tổ chức phản cách Ngay trước khi về nước (2-1941), Bác Hồ còn cùng với các đồng chí như Phùng Chí Kiên, Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... thành lập ra "Việt Nam dân tộc giải phóng đồng minh" (gọi tắt là Giải Phóng) hoạt động mạnh trong bà con Việt Kiều.

Khi hội Giải phóng ra đời, bọn Nguyễn Hải Thần, Trương Bộ Công tức tối, ném xéo, gạt cán bộ trung kiên ra khỏi Hội. Chúng đã thành công phần nào trong việc kích thích tám lý cộng trong giới lãnh đạo Quốc Dân Đảng Trung Hoa.

chuyến di Trung Quốc cuối tháng 7 - 1942 từ khu căn cứ địa Cao Bằng của Bác Hồ là lúc u một thời kỳ băng giá trong quan hệ của Đảng CSDD với Quốc dân đảng Trung Hoa và đó à lý do khiến Bác Hồ đã bị Trần Bảo Thương ra lệnh bắt ngày đầu tháng 8-1942, tại Túc Vinh g Tây).

uyễn di này người ta đã nói không ít. Về mục đích của chuyến di, có những tác giả như Chinh<sup>(2)</sup>, Vũ Anh<sup>(3)</sup>, hay Lê Tùng Sơn<sup>(4)</sup> nói là Bác đi gặp TƯ DCSTQ và yêu cầu sự giúp Trung Hoa Quốc dân đảng. Về danh nghĩa, Bác là đại biểu của Việt Minh và phản bội Quốc ng xâm lược Việt nam do chính Người lập ra đầu 1942 trong việc di gặp Tướng Giới Thạch. ìn thân Bác Hồ, trong thiêng tự truyện *Vừa di đường vừa kè chuyen*, ký tên T.Lan chỉ nói úp mở ing tám năm ấy, *Bác có việc sang Trung Quốc* (chữ in nghiêng trong nguyên bản, ĐQH) thì bị uốc dân Đảng bắt"<sup>(5)</sup>

Nay, trong điều kiện tư liệu mới, chuyến di này đã được soi rõ nhiều góc cạnh, khẳng định iết định chính trị táo bạo của Bác có liên quan tới việc đánh giá cục diện chiến lược của Bác, i dung ngay những vết rạn nứt trong mối quan hệ Pháp-Hoa Kỳ cũng như quan hệ giữa Mỹ g với Nhật trong bước di đây gian khđ của cách mạng Việt Nam hướng tới Cách mạng tháng

i những tư liệu mới được khai thác ở Đài Loan, kể cả tư liệu phỏng vấn trực tiếp tướng Phát Khuê ở Hương Cảng, nhân chứng quan trọng nhất lúc đó trong hàng ngũ Quốc dân Trung Hoa, cũng như thư từ trao đổi với ông thị trưởng Đài Loan, nhà nghiên cứu người Mỹ ưng Quốc, ông KING C. CHENG đã cho ra mắt cuốn sách *Vietnam and China 1938-1954* (nam và Trung Quốc 1938-1954), in ở Mỹ năm 1969, sol sáng nhiều điều uẩn khúc của sự kiện.

Ai cũng biết khi Bác bị giam giữ trên đất Trung Quốc, tất cả mạng lưới mật vụ Mỹ, Anh, Pháp đều dò la Hồ Chí Minh là ai? Đó là lãnh tụ quốc gia hay cộng sản và câu hỏi then chốt Hồ Chí Minh có phải là Nguyễn Ái Quốc?

Đến nay chắc không ai nghĩ bọn Tưởng thà Bác vì chúng đã không biết đó chính là Nguyễn Ái Quốc. Ngay ở Côn Minh khi phải trả lời câu hỏi đó, Bác chỉ cười, nhún vai. Đó là một ứng xử hết thảng minh, sắc sảo, không bao giờ lộ tung tích hoàn toàn ngay khi bắt lợi nhất, nhưng cũng kiềm chế nhận mình là cộng sản trong trường hợp cần thiết.

Hồi ký của đồng chí Lê Hồng Sơn, người cùng Bác tham gia cuộc đấu trí chính trị với các quan mật vụ Tưởng lúc đó còn cho hay, ở Liễu Châu, Bác cũng không thè giấu, khi tên Trần Bảo, phần tử phản Đảng, đã từng sống khá lâu với Bác ở Quảng Châu, lúc này là đặc vụ của Tưởng lại có chân trong Việt cách, đương nhiên nhà đương cục Trùng Khánh biết rõ. Còn tài liệu của Chánh mật thám Đông Dương là De Boiscazier lúc đó cũng khẳng định với phái bộ quân sự Pháp ở Minh đầu 1944 rằng "Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc chỉ là một" (6).

Mà ngay cả bọn Nguyễn Hải Thần và Trương Bộ Công lúc đó cũng đã rõ Hồ Chí Minh là một chính những kẻ chống cộng ấy ở Liễu Châu giữa 1943 cũng không dám hé răng. Quả thực là một tình thế bất lực tê nhị của cuộc đấu trí.

Và màn chót của vở kịch đã tới. Với tầm nhìn chiến lược của một chính khách lịch lãm, Bác thấy rõ không chỉ *cái giá* của bản thân mình trong ván bài Hoa quân nhập Việt của Tưởng mà thấy rõ cái nguy xuân và phi lý khi đặc vụ Tưởng bắt giam Bác. Tại sao trong khi Tưởng phải hợp với cộng sản Trung Hoa để chống Nhật lại không thể hợp tác với Hồ Chí Minh chống Nhật ở Nam? Rõ ràng đã xảy ra mâu thuẫn trong chính sách đối nội và đối ngoại của Tưởng trong vụ này nhất là với chiến lược của các nước đồng minh là hợp tác với Liên Xô để chống khối Trục phát. Như vậy Tưởng làm sao di ngược quyết định của lịch sử và của chính ông chủ Hoa Kỳ?

Và thế là với sự đạo diễn của Bác, tháng 9-1943, tại Liễu Châu, một cuộc họp kín đáo khẩn cấp diễn ra ngay tại Bộ tư lệnh Quân khu Quảng Tây với sự có mặt của tướng Trương Phát Khoa cùng nhiều tướng lĩnh Quốc dân đảng khác. Đó là Hội nghị đại biểu hải ngoại của Việt cách với sự có mặt của các đại biểu Quốc tế chống xâm lược (Hồ Chí Minh), đại biểu hội Giải phóng (Lê Hồng Sơn), đại biểu Việt Minh ở Nam Ninh (Nguyễn Thành Đông), đại biểu Phục quốc (Bùi Xuân Lai), đại biểu Đại Việt (Nguyễn Tường Tam), và một số đại biểu "đương nhiên" như Trương Bộ Công, Hồng Khanh, Trần Bảo, Trương Trung Phụng, Nông Kinh Du...

Bình luận lại chuyện này, tác giả KING C. CHENG viết thực đúng đắn: "Hồ Chí Minh biết rằng, tướng Khuê đang lợi dụng Ông, nhưng chính Ông cũng sẽ lợi dụng lại tướng Khuê. Ai lợi dụng được ai, đó là điều mà chỉ có thời gian mới trả lời được. Tuy nhiên về điểm này, một điều đã thành rõ ràng: Hồ Chí Minh đã thành công trong việc biến đổi từ vai trò một người tù sang một người cộng tác... Hồ Chí Minh đã tỏ rõ là một lãnh tụ Việt Minh có tài đã thực hành chiến thuật và chiến lược đúng đắn mà Ông đề ra" (7).

Có một chi tiết nhỏ nhưng khá quan trọng là, khi thảo bản "Dự thảo kế hoạch các hoạt động của sự tiến vào Việt Nam" cho Trương Phát Khuê đầu 8-1943 ấy, trong khi phải ve vãn ý đồ của Tưởng

ng Minh (Hoa Kỳ), không có điều khoản nào nói sự cam kết làm gián điệp quân sự cho Tướng lực lại, Bác còn lợi dụng tình thế đòi Trung Quốc và đồng minh cung cấp 2000 khẩu súng trang 2 khu du kích ở biên giới Hoa Việt và riêng bản thân thì chính Trương Phát Khuê phải cung cấp thông hành, chứng minh thư, thư tay của chính tướng Khuê, một bản đồ quân sự tài liệu truyền, thuốc men và 16.000 quan kim làm lô phí và chi phí huấn luyện.

Điều quan trọng hơn là phải lợi dụng ngay sự "ứng hộ" của Mỹ với lực lượng kháng chiến ở Đông

ai tháng trước khi chết, Tông thống Rudoven, khi tham gia Hội nghị Yanta (2-1945) đã chối mời De Gaulle và chỉ đến phút cuối cùng ông ta mới đưa ra giải pháp cuối cùng về vấn đề Dương: Đề thiết lập chế độ ủy trị ở Đông Dương, sẽ lập ra một Hội đồng quản trị gồm 1 đại háp, 1 hoặc 2 đại biều Đông Dương, 1 đại biều Philippin, 1 đại biều Trung Quốc và 1 đại biều Ð.

Đó là những yếu tố không thể bỏ qua. Một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời khắc quyết định đã táo bạo trả lại Trung Quốc một lần nữa, trong không khí tiền khởi nghĩa đã tới tiếp xúc thẳng với đại diện tình báo Mỹ, khoét sâu những mâu thuẫn trong nội bộ các thế lực Quốc, tìm thêm sức mạnh vật chất và pháp lý quốc tế cho cuộc chiến đấu của dân tộc mình. Đó là di Côn Minh từ tháng 2 đến đầu tháng 5-1945 mà sách báo nay đã nói đến nhiều, đe khi về Tân Trào (Tuyên quang) thì sự "giúp đỡ" của tướng Mỹ là Sennô trả nên hết sức thiết thực cho Tông khôi nghĩa sắp tới. Và thế là mọi cố gắng của De Gaulle và cả J. Sainteny người cầm lực lượng Pháp ở Côn Minh đều vô ích. Với những sức mạnh của cả một cao trào quần chúng và sức mạnh quốc tế khách quan mà Đảng ta, Mặt trận Việt Minh đã tận dụng được, cuộc khởi nghĩa tháng Tám 1945 lịch sử đã nhanh chóng giành được thắng lợi vẹn trọn, lập nên chính Ðại Nam dân chủ cộng hòa.

## CHÚ THÍCH

Piotr Puls. *Nước Mỹ và Đông Dương từ Rudoven đến Nixon*, NXB Thông tin lý luận, V, 1986, tr. 17

Trường Chinh. *Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngoại văn*, HN, 1965, tr. 16

Vũ Anh. *Từ Côn Minh đến Pắc Pô. Trong cuốn Bác Hồ*, NXB Văn học, HN, 1960, tr. 152.

Lê Tùng Sơn. *Bác Hồ & Trung Quốc*, tạp chí NCLS, số 174 (6-1977) tr. 33

T. Lan. *Vì ta di dời* và *vì ta kề chuyen*, NXB Sự Thật, HN, 1976, tr. 83.

Kem J. Lacsyture, *HO CHI MINH*, La Seuil, Paris, 1967

KINH C. CHENG, *Việt Nam và Trung Quốc 1938-1954*, NXB Princeton University Press, 1969