

HỒ CHÍ MINH - QUYỀN UY VÀ ĐẠO ĐỨC

NGUYỄN TRÍ THỦ

Chủ tịch Hồ Chí Minh tự nhận nghề nghiệp của mình là làm cách mạng. Trên lĩnh vực nghiệp này Người đã đạt tới tột đỉnh vinh quang: người chiến sĩ cộng sản vĩ đại, nhà hoạt động của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế. Đồng thời Người cũng là tinh thần cao nhất của quyền lực: Người sáng lập và đứng đầu Nhà nước cách mạng Việt Nam sau một phần tư thế kỷ cho đến khi qua đời. Tiếp cận nhà cách mạng, nhà hoạt động chính trị Hồ Chí Minh trong cương vị cao nhất của quyền lực đó sẽ có ý nghĩa biết bao đối với chúng ta ngày hôm nay mà đất nước đang chuyển mình theo xu thế dân chủ hóa chung của thời đại và khi mà mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và quần chúng đang trở thành một vấn đề bức thiết.

Ngày 3-9-1945, tức là một ngày sau khi nước VNDCCH ra đời, cũng là ngày làm việc đầu tiên của nhà nước cách mạng, Hồ Chủ tịch đã có hai việc làm thật là ý nghĩa:

Việc thứ nhất: trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng chính phủ, Người nêu ra 6 nhiệm vụ cấp bách của nhà nước cách mạng. Một trong 6 nhiệm vụ cấp bách đó là: "Chế độ thực dân đã chế độ thực dân ta với rượu và thuốc phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn hòng hù hóa dân tộc chúng ta bằng thói xấu, lười biếng, gian giảo, tham ô và những thói xấu khác. Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc căm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập" ⁽¹⁾. Người đã mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: CĂN, KIỆM, CHÍNH.

Việc thứ hai, Người kinh báo với đồng bào "tôi sẽ rất vui lòng tiếp chuyện các đại biểu của các đoàn thể" như giới báo chí, các giới công nông, thương, viên chức, Hoa kiều, thanh niên, phụ nữ, đồng bào... Người chỉ lưu ý họ ba điều:

1. Gửi thư nói trước, để tôi sắp thi giờ, rồi trả lời cho bà con, như vậy thì khỏi phải chờ đợi.
2. Mỗi đoàn đại biểu, xin chờ quá 10 vị.
3. Mỗi lần tiếp chuyện, xin chờ quá 1 tiếng đồng hồ" ⁽²⁾

như vậy, Hồ Chủ tịch luôn luôn đề cao và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc cường vữa làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Nhưng Người cũng vạch rõ: dân tộc nhiều nhược điểm. Đề xứng đáng với nước Việt Nam độc lập, nhà nước cách mạng phải giáo nhân dân của mình. Nhưng nhà nước không phải đứng trên nhân dân, mà phải lắng nghe ý kiến nhân dân, gần gũi nhân dân vì nhà nước cách mạng là của dân, do dân và vì dân. Bằng hai tay trên dây trong ngày làm việc đầu tiên - ngày đặt chương trình hoạt động của nhà nước cách mạng như muôn nêu lên *một nguyên tắc lớn và phương pháp hoạt động cơ bản* - để xác định chính quyền nhà nước trong mối quan hệ với nhân dân. Đồng thời dường như Người đã cảnh giác và cho ta thấy một dự cảm về nguy cơ cần phải đề phòng của bệnh quan liêu nhà nước. Đó là căn bệnh mà Người đã vạch rõ nguyên nhân của nó là: *xa nhân dân, khinh nhân dân, sợ nhân dân, không tin cậy nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không yêu thương nhân dân.* ⁽³⁾

Đúng như dự cảm của Người. Bên cạnh những cái vĩ đại mà cách mạng đạt được, những hiện hư hỏng do quyền lực sinh ra cũng đã bắt đầu xuất hiện rất sớm. Ngày 17-9-1945, tức là nửa sau khi nước VNDCCH ra đời, trong thư gửi cho các đồng chí tỉnh nhà, Người đã lấy danh một người đồng chí già dề ăn cần chi rõ các khuyết điểm của cán bộ địa phương như: hẹp hòi, lèn, lạm dụng hình phạt, kỷ luật không nghiêm, để cho bọn giả danh cách mạng sách nhiễu nhân dân, mặt quan cách mạng, độc hành độc đoán, dối công dính tư, dùng phép công để báo thù tư làm oán Chính phủ và Đoàn thể. Người đòi hỏi "phải lập tức sửa đổi ngay" ⁽⁴⁾. Trong "ngày hội" của cách mạng này, người ta thường bỏ qua, lượng thứ cho những khuyết điểm, cho những cái hư yếu. Khuyết điểm trên có thể là khó tránh khỏi do trình độ non kém, ấu trĩ của người mới lên làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng Hồ Chủ tịch đã nhìn các khuyết điểm này với một thái độ nghiêm túc. Người nhận thức đó là một nguy cơ thực sự vì "nhỏ thì làm cho dân chúng mang, lớn thì làm cho nền đoàn kết lay động" ⁽⁵⁾.

Trong tháng 10-1945, tức là một tháng sau lá thư trên, trong thư gửi cho các kỳ, tinh, huyện và người vạch rõ: "Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một" ⁽⁶⁾. Nhưng "các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của nghĩa là đề gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đề đầu dân như trong thời kỳ dưới thống trị của Pháp, Nhật" ⁽⁷⁾. Trong thư này, Người đã phê phán nghiêm khắc nhiều lối lỗi rât do một số cán bộ gây ra cho dân như trái phép, tư thù tư oán, cậy quyền cậy thế, ngang tàng túng, coi khinh dư luận và nhân dân, tư tưởng kéo bè kéo cánh, chia rẽ mất đoàn kết, kiêu róng minh là thần thánh, vác mặt "quan cách mạng", "làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến của chính phủ" ⁽⁸⁾. Hãy nghe Người nói về bệnh hủ hóa của một số cán bộ đó: "Ăn muốn cho nặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lâng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy lấy ở?

đã chỉ lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông ủy viên di xe hơi, rồi tien, cho đến các cô cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của công. Thủ hòi những hao phí ấy ai phải

chịu" (9). Trong suốt đời mình, Người còn thường xuyên nhắc nhở chúng ta như thế.

Những lời phê phán trên đây tưởng như Hồ Chủ tịch đang nghiêm khắc với chúng ta ngày nay. Đã 45 qua rồi, dường như chúng ta chưa tiến thêm được bao nhiêu trong việc sửa chữa khuyết điểm của mình, thậm chí ở đâu đó và về mức độ nào đó bệnh tinh của chúng ta còn trầm trọng trước.

Có một thời kỳ, người ta xem bệnh quan liêu nhà nước như là sản phẩm tự nhiên của những đặc điểm xã hội cũ, chế độ nhà nước đối lập với nhân dân về bản chất, chế độ dựa trên nền sản xuất lão hóa tư nhân về tư liệu sản xuất làm cơ sở. Bệnh quan liêu tồn tại trong xã hội ta được giải thích là hoàn toàn xa lạ với bản chất của nhà nước XHCN là hậu quả dai dẳng của xã hội cũ đè lại. Trong tác phẩm "Nội chiến ở Pháp" Mác đã viết về công xã Pari: "Từ các ủy viên Công xã cho tới những nhân viên cấp thấp nhất đều phải đảm bảo công vụ với mức lương ngang hàng công nhân. Những đặc quyền đặc lợi và những phụ cấp chức vụ của những kẻ quyền cao chức trọng của nhà nước biến đi cùng với chính ngay những kẻ quyền cao chức trọng đó" (10). Sự thực không phải đơn giản như thế. Thời gian tồn tại và kinh nghiệm thực tiễn của công xã Pari quá ít ỏi, không đủ để cung cấp cho Mác những tư liệu cần thiết xem xét thấu đáo lập luận trên. Dù sao, dù là do khách quan hay chủ quan đi chăng nữa, thì tệ nạn quan liêu nhà nước dưới dạng này hay dạng khác với nhiều mức độ khác nhau trong xã hội XHCN vẫn cứ tồn tại, thậm chí còn rất trầm trọng. Kết cục thắng lợi của cuộc đấu tranh chống lại căn bệnh này trong xã hội chúng ta vẫn còn ở xa phía trước. Đây là cuộc đấu tranh hết sức gian khổ và không kém phần anh dũng hy sinh, thậm chí còn có ý nghĩa như một cách mang về tổ chức quan lý nhà nước trong xã hội ta. Không phải ngẫu nhiên mà người sáng lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới, V. I. Lenin vĩ đại, đã coi chủ nghĩa quan liêu là một trong những kẻ thù tệ hại nhất đối với một đảng cộng sản cầm quyền. Cũng không phải ngẫu nhiên dường như đồng thời với sự sáng lập và xây dựng nhà nước mới, Hồ Chủ tịch đã đặc biệt quan tâm đến việc chống lại những thói hư tật xấu do quyền lực sinh ra. Chúng ta không phải là những kẻ thù chính phủ, phủ nhận mọi quyền lực nhà nước, bất kể đó là thứ quyền lực của nhà nước nào. Nhưng rõ ràng, quyền lực, ngay cả trong nhà nước tiến bộ, bên cạnh mặt tích cực và tốt đẹp, nó cũng có mặt khía cạnh tiêu cực, lạm dụng quyền hành, dễ làm mù quáng và tha hóa nhân cách của kẻ cầm quyền. Sự tha hóa đó càng tăng lên gấp bội lần khi quyền lực được gắn liền theo cấp số nhân của quyền lực. Điều kiện kinh tế xã hội, bản chất giai cấp của nhà nước, cơ chế tổ chức bộ máy điều hành của nhà nước là nguyên nhân quyết định tạo ra một môi trường thuận lợi hay không thuận lợi cho sự phát triển mặt này hay mặt khác. Các khả năng tích cực hoặc tiêu cực đó. Ngay cả dưới chế độ XHCN cũng không loại trừ. Như chúng ta đã thấy, bệnh quan liêu nhà nước là một thứ bệnh tiềm ẩn sinh ra ngay từ khi hình thành một cơ cấu quyền lực và tồn tại đồng thời với cơ cấu quyền lực đó. Không ngăn chặn thường xuyên và kịp thời sẽ tạo ra một bộc lộ và phát triển làm cho bộ máy đó tha hóa. Sự tha hóa này lại tạo điều kiện cho căn bệnh phát triển trên quy mô trầm trọng hơn. Mâu thuẫn nội bộ nhân dân có thể chuyển biến thành mâu thuẫn đối kháng rất nguy hiểm.

Có lẽ Hồ Chủ tịch là một trong số rất ít lãnh tụ vô sản trên thế giới bàn nhiều đến đạo đức mạng. Vấn đề này đã trở thành một hệ thống tư tưởng quan trọng và rất phong phú trong toàn bộ lý luận của Người. Ngay trong cuốn sách nổi tiếng "Đường cách mạng" in năm 1927, Người

hắn phần đầu tiên đề nói về "Tư cách một người cách mạng" ⁽¹¹⁾. Cho đến khi từ biệt thế giới
một trong những điều quan trọng Người dặn lại chúng ta cũng là đạo đức cách mạng. Đó không
là thứ đạo đức trùu tượng, mà là đạo đức hành động. Đó cũng không phải là thứ đạo đức hám
hay từ trên trời rơi xuống, mà là cả một quá trình rèn luyện, thường xuyên phải rèn luyện đe
ng tới và giữ vững. Chính vì quan niệm và hành động trên một nền tảng đạo đức như vậy, nên
tư duy và mọi hành động chính trị của Hồ Chủ tịch đều thấm đậm chủ nghĩa nhân văn cao cả.
cho cùng đó cũng chính là bản chất sâu xa của chủ nghĩa Mác-Lênin. Bấy lâu nay ta thường nói
chủ nghĩa Mác-Lênin xét theo nội dung khoa học và chính trị như đấu tranh giai cấp và chuyên
vô sản, nhà nước và cách mạng, các quy luật tự nhiên và xã hội, v.v... và dường như ít bàn về
chất nhân văn của nó. Không phải ngẫu nhiên mà trong công cuộc đổi mới vĩ đại ngày nay người
trưởng nhấn mạnh đặc biệt tới chủ nghĩa xã hội *dân chủ* và *nhân đạo*. Trong thời đại khoa học kỹ
và thông tin bùng nổ, người ta cũng thường bàn đến một thứ tư duy chính trị mới-một thứ ứng
nhính trị - đạo đức trong các mối quan hệ xã hội có tính chất toàn cầu. Ở Hồ Chủ tịch chính trị và
đạo đức là thống nhất. Ngay cả khi phải dùng cả những biện pháp khắc nghiệt nhất của chính trị, suy
cùng, Người cũng chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi chân chính của con người và giá trị đạo đức của nó.
Trong nhiều trường hợp chung và cụ thể ở người thật khó phân biệt được đâu là khía cạnh chính trị
lao động của hành động.

Với một tư duy và hành động chính trị - đạo đức như vậy đã tạo ra cho Hồ Chủ tịch một "quyền
sắc biệt đối với quần chúng. Đó là thứ quyền uy không phải do cường chế của quyền lực đem lại
nhưng là sự thức tinh, giác ngộ của hàng triệu quần chúng về sứ mệnh lịch sử của mình cố kết lại xung
quanh Người một cách hoàn toàn tự nhiên và tự nguyện.

Chúng ta không quá cường điệu vai trò của đạo đức như một thứ "đức trị" thuần túy, đem thay
thay đổi lập hoàn toàn đạo đức với quyền uy nhà nước. Nhưng rõ ràng đạo đức ngày càng có vai
vai lớn. Nền văn minh hiện đại luôn luôn đòi hỏi phải hoàn thiện một nền đạo đức tương ứng. Vậy
thì theo một khía cạnh nào đó, tư duy chính trị - đạo đức của Hồ Chủ tịch phải chăng là thứ tư
hình trị của thời đại và tương lai

CHÚ THÍCH

2. Hồ Chí Minh. *Toàn tập (1945-1947)*. S., H., 1984. T. 4, tr. 7, 8.
- 4, 5. Hồ Chí Minh. *Toàn tập (1951-1954)*. S., H., 1986. T. 6, tr. 112, 113
- 7, 8, 9. Hồ Chí Minh. *Toàn tập (1945-1947)*. Tr. 35, 36
1. Mác-Ăngghen. *Tuyên tập*. S., H. 1983. T. 4, tr. 92
1. Hồ Chí Minh. *Toàn tập (1925-1930)*. S.H., 1981. T. 2, tr. 178, 179